

# KIM & LINA och en godisrätta

av Torsten Bengtsson

*Illustrationer Kristina Grundström*

**Läs även dessa spännande  
böcker i serien:**

Kim & Lina badar en bil  
Kim & Lina ensam hemma  
Kim & Lina räddar Sture  
Kim & Lina möter ett monster  
Kim & Lina vilse i skogen

**Hegas**

Kim och Lina har lov från skolan.

Idag ska de hälsa på mormor.

De får åka buss själva. Mamma och pappa kan inte följa med.

Mormor är sjuk. Hon är på sjuk-huset.

Kim är orolig för henne. Han tycker inte om när någon är sjuk.

Innan de åker ska de köpa blommor till mormor. De har fått pengar av mamma.

De går in i en affär.



Där inne finns det frukt, godis och blommor. Lina stannar.

- Titta så mycket godis! säger hon.
- Vi ska inte köpa godis. Vi ska köpa blommor, säger Kim.
- Mormor tycker om godis. Blommor bara dör, säger Lina.

Kim vet inte vad han ska svara. Han tänker på vad mamma har sagt.

- Vi köper godis, säger Lina.
  - Okej då, svarar Kim.
- De tar en påse.

Sedan tar de godis med en slev. Det blir röda, svarta och lila bitar.

Då ser Kim att Lina äter på något.

- Vad gör du? viskar Kim.
- Smakar en bit.

- Det får man inte säga Kim och ser sig om.
- Jag måste veta om det är gott godis, säger Lina.
- Sluta! säger Kim och låter arg.

Snart är påsen full. Då går de till kassan.

Kim betalar. Sedan tar Lina påsen med godis i sin ficka.

- Nu ska vi åka buss, säger hon.

De går ut från affären.

Ute är det höst. Det regnar och blåser.

De går fort.

Kim vet att de ska åka med buss 4. Den kör till sjuk-huset.

- Här är det, säger Kim och stannar vid en håll-plats.

